

Contact: Ariënsinstituut
Keistraat 9
3512 HV UTRECHT

Bankrekeningnr. 81.04.96.488
t.n.v. het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht (te Utrecht)

Van Ariënskonvikt naar Ariënsinstituut

Op donderdag 1 juli was de jaarlijkse konviktsdag. Dit jaar stond deze dag niet alleen in het teken van het einde van een studiejaar, maar ook van het einde van het Ariënskonvikt. Velen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en waren naar Utrecht gereisd om met elkaar afscheid te nemen van het konvikt: bisschoppen, priesters, studenten, personeel en betrokkenen. Het was een dag die ondanks het dubbele gevoel bijzonder geslaagd was.

Met de sluiting van het Ariënskonvikt komt er een eind aan 30 jaar eigen priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Natuurlijk blijven er in de toekomst priesters nodig en daarom heeft het Aartsbisdom het Ariënsinstituut opgericht, dat zorg zal dragen voor de vorming en toeleiding van allen die een ambt of functie in het pastoraat van ons aartsbisdom ambiëren.

Het Ariënsinstituut is gevestigd in het pand aan de Keistraat 9. Daarmee blijft het meest representatieve pand van het voormalige Ariënskonvikt voor het aartsbisdom behouden en blijft er een kerkelijke presentie in de binnenstad van Utrecht. Mede door de monumentale Ariënszaal kan het in de toekomst veelvuldig door derden gebruikt worden. Niet alleen zullen er activiteiten van het Instituut plaatsvinden, ook het bisdom kan er gebruik van maken. Daarnaast hebben de Faculteit Katholieke Theologie en de Fontys aange-

geven bij gelegenheid graag van de faciliteiten gebruik te maken. Zo behoudt het huis de functie van studie en gebed die het de afgelopen dertig jaar heeft gehad.



Rector Kuipers

Roepingenpastoraat

Om bij het begin te beginnen: in het Ariënsinstituut vergadert de diocesane Roepingenraad en ontwikkelt activiteiten. Van hieruit wordt u op de hoogte gehouden middels deze Nieuwsbrief en hier worden oriëntatie-dagen gehouden. Het roepingenpastoraat is een speerpunt in het beleid van het aartsbisdom en daarmee ook van het Ariënsinstituut. We hopen op uw

In deze Nieuwsbrief:

Van Ariënskonvikt naar Ariënsinstituut	1
Ariënsinstituut.nl	2
Even voorstellen:	
Karel Donders	2
Een jaar van onderscheiding	3
Agenda Ariënsinstituut	3
Ontmoetingsdag voor leden van de gebedskring	3
Zij eerst!	4

steun, door gebed of anderszins, te mogen blijven rekenen.

Thuis voor priesterstudenten

Het Ariënsinstituut wil een thuis zijn voor alle Utrechtse priesterstudenten die op de Tiltenberg, Bovendonk of elders studeren. Er zullen een aantal keren per jaar ontmoetingen worden georganiseerd in zogenaamde Ariënsdagen. Zo blijft Keistraat 9 voor hen een ‘pied a terre’ in de Utrechtse binnenstad. Het Instituut wordt in de toekomst ook verantwoordelijk voor de pastorale stage die de studenten na hun studie theologie zullen doen. Er is uitdrukkelijk voor gekozen om deze stage in het eigen bisdom te laten plaatsvinden, zodat de studenten het bisdom en allen die er werken van binnenuit leren kennen. De supervisie en begeleiding vinden in Utrecht plaats.

Toeleidingsprogramma

De rector van het Ariënsinstituut is tevens benoemd tot

bisschoppelijk gedelegeerde voor pastoraal werk(st)ers en is verantwoordelijk voor het programma dat wordt aangeboden aan hen die zich voorbereiden op een functie als pastoraal werk(st)er in het parochiepastoraat of als geestelijk verzorg(st)er in het categoriaal pastoraat. Het programma omvat drie jaar en aan het eind ervan wordt bekeken of de kandidaat benoembaar is voor ons aartsbisdom.

Voortgezette vorming

Een belangrijke taak voor het Ariënsinstituut is de begeleiding van nieuwe priesters, diakens

en pastoraal werk(st)ers. Het eerste jaar van hun benoeming krijgen ze een mentor toegewezen, waarmee ze veelvuldig contact hebben. Daarna volgt een programma van terugkomdagen en extra vorming.

Ik spreek de wens uit dat het Ariënsinstituut een huis mag zijn in ons aartsbisdom waar allen die zich voorbereiden op een taak in onze Kerk elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, zodat ze uit kunnen groeien tot goede werkers in de wijngaard van de Heer.

Drs. P. Kuipers
rector Ariënsinstituut

Even voorstellen: Karel Donders

Afgelopen september ben ik begonnen aan mijn pastorale taak in de parochie St. Paulus, een parochie ontstaan uit 7 parochies rond de stad Groenlo in de Achterhoek. Het is mijn eerste benoeming in het pastoraat. Nu sta ik er nog in als leek maar over afzienbare tijd hoop ik daar als priester te gaan werken.

Vijfentwintig jaar geleden zag ik in Arnhem het levenslicht. Ik groeide er op in een gezin van 4 kinderen. Het geloof werd door mijn ouders met liefde bijgebracht. Naar de kerk gaan op zondag was dan ook vanzelfsprekend. Als kind vond ik dat leuk, maar hoe ouder ik werd hoe minder leuk ik het vond. Waarom hoefden andere kinderen niet meer naar de kerk en ik wel? Het is een vraag die heel belangrijk is geweest voor mijn zoektocht naar God. Ik kwam in contact met een groep van katholieke jongeren en daar ging voor mij een nieuwe wereld open. Al was het alleen al door met leeftijdsgenoten te spreken over het geloof, iets wat ik niet eerder had aangedurfd.

Innerlijke vorming

Na mijn middelbare school ben ik naar de priesteropleiding van het bisdom Haarlem gegaan: ‘Het Willibrordhuis’, thans gevestigd op landgoed ‘De Tiltenberg’ in Vogelenzang. Zes jaar heb ik daar gestudeerd. Het zijn hele belangrijke jaren voor mij geweest van innerlijke vorming en verlangen naar het priesterschap. Na mijn afstuderen in 2009 ben ik begonnen aan een pastorale stage in de parochie van Heemstede. Een jaar heb ik daar met heel veel plezier mogen wonen en werken. Gedurende dit jaar heb ik ook de keuze gemaakt om mij voor het Aartsbisdom Utrecht kandidaat te stellen als toekomstig priester. Op de afgelo-

Ariënsinstituut.nl

Het Ariënsinstituut beschikt sinds kort ook over een eigen website. Op deze site zijn nog drie nauw verwante subsites te vinden: die van de Roepingraad, van het Fonds Priesteropleiding en van de Voortgezette Vorming.

Op www.ariensinstituut.nl is informatie te vinden over de diverse studieroutes, maar ook nieuws en achtergronden over het roepingenwerk.

pen Konviktsdag ben ik door de aartsbisschop officieel aangenomen als wijdingskandidaat. Ik ben nu al weer een aantal weken bezig in het pastoraat en inmiddels is het aftellen begonnen naar de dag dat ik de heilige wijding van het diaconaat zal mogen ontvangen.

Karel Donders

Karel Donders wordt op 6 november diaken gewijd, zie de uitnodiging verderop in deze nieuwsbrief.



Een jaar van onderscheiding

Priester worden in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Toch roept de Heer ook nu mensen om Hem te volgen. Priester worden is een levenskeuze. Een levensstaat als ongehuwde omwille van het Rijk van God. Priester worden is Gods liefde verkondigen in deze wereld. De priester is bedienaar van de sacramenten, waarin de Heer met al zijn kracht, al zijn liefde ons tegemoet komt. Met name in de Eucharistie. De priester verkondigt het evangelie, de blijde boodschap voor deze wereld. De pastoor van Ars, de patroon van de priesters, zei het al: "Een goede herder, een herder naar Gods hart, is de grootste schat die de goede God aan een parochie kan geven." Het Aartsbisdom Utrecht zoekt zulke herders naar Gods hart, mannen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en zijn Kerk.

Het Ariënsinstituut en de Roepingenraad willen jonge mannen die erover denken om priester te worden, helpen om na te denken over hun leven en de weg die de Heer van hen vraagt. Daartoe wordt een jaar van onderscheiding aangeboden, waarin de geïnteresseerden in contact komen met een priester die met hen op weg gaat en waarin ze op twee zaterdagen (8 januari en 7 mei) in Utrecht samen komen om daar met elkaar en met de rector van het Ariënsinstituut over te spreken. We hopen dat velen zich zullen melden om de roepstem van de Heer te onderzoeken.

Agenda Ariënsinstituut

6 november 2010 – 10.30 uur

Diakenwijding van priesterkandidaat Karel Donders in de St. Catharinakathedraal

7 november 2010 – 11.00-17.00 uur
Katholieke Jongerendag in Den Bosch

8 januari 2011 – 10.30-18.00 uur
Oriëntatiedag voor geïnteresseerden in het priesterschap I

7 mei 2011 – 10.30-18.00 uur
Oriëntatiedag voor geïnteresseerden in het priesterschap II

14 mei 2011 – 10.30 uur
Priesterwijding van Karel Donders in de St. Catharinakathedraal

15 mei 2011
Roepingenzondag

Ontmoetingsdag voor leden van de Gebedskring

Op zaterdag 19 juni heeft aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk het jaar van de priester afgesloten met een pontificale heilige Mis in de Utrechtse kathedraal, waarbij ook de beide hulpbisschoppen aanwezig waren. De plechtigheid vormde het feestelijk begin van een dag voor de leden van de gebedskring om roepingen die in het aartsbisdom is gestart en die nu een zeshonderd leden kent.

De Eucharistieviering werd door zo'n 75 priesters en gelovigen bijgewoond en keurig verzorgd door de studenten van het convict en enkele geïnteresseerde jongeren. Een centrale plaats had de icoon gekregen die vanuit het Ariënskonvikt door het aartsbisdom reisde om de gelovigen op te roepen tot gebed om roepingen. Na de Eucharistieviering werd

de aanwezigen in het convict een lunch aangeboden.

De handen ineen slaan

Rector Kuipers keek in zijn inleiding terug op het vele goede dat van het convict is uitgegaan, waaronder zestig priesters, die nu de dragende krachten van het aartsbisdom zijn. Er is dan ook veel reden om met dankbaarheid terug te zien. De aanwezigen zagen



de hoogtepunten van ruim dertig jaar convict aan zich voorbij trekken in een goed verzorgde fotopresentatie, voor velen een feest van herkenning. Rector Hendriks van het grootseminarie De Tiltenberg was gevraagd daarna naar de toekomst te kijken, die er ook in bestaat – zo zei hij – dat we in een kleiner geworden Kerk de handen ineen moeten slaan

om samen te werken en wegen te vinden naar de mensen van onze tijd en hen te helpen te beantwoorden aan het verlangen naar God dat in het hart van iedere

mens is neergelegd. De aanwezigen waren van mening dat een dergelijke dag voor herhaling vatbaar is en aan die wens zullen het Ariënsinstituut en de Roepin-

genraad graag gehoor geven. U wordt zo snel mogelijk van de nieuwe datum op de hoogte gesteld.

Zij eerst!

Sinds mijn 17de levensjaar kom ik in Banneux, een klein bedevaartsplaatsje onder Luik (B) waar Maria in 1933 als Maagd der Armen verscheen aan Mariëtte Beco. Een verblijf met vele zieken en ouderen daar heeft niet het feestelijke, massale van een Lourdesbedevaart, eerder het blije en ingetogene van een retraite. Ik kan u zo'n pelgrimstocht van harte aanbevelen! Met veel genoegen blijf ik er als priester aan meewerken.

Het dagelijks uitreiken van de H. Communie in een grote kapel gevuld met mensen in rolstoelen, met rollators en op zitbanken is altijd een hele toer, maar door de jaren heen weet ik de weg en ken ik mijn plek. Oudere collega's gaan naar de mensen in de rolstoelen vooran, ik wurm mijn nog jonge lijf tussen de banken door waar de mensen zitten die niet meer zo goed ter been zijn. Daar begon ik, tijdens de openingsviering, ergens in het midden van de kapel, bij de eerste banken. Het ging allemaal goed tot ik bij een meneer kwam die – zoals men dan wel zegt – geestelijk gehandicapt is. Toen ik hem de communie wilde geven, stond hij op en protesteerde. Echt spreken kon hij niet, maar hij wees mij driftig op alle mensen voor hem, in de rolstoelen: zij hadden de H. Communie nog niet gekregen, ik was hen zomaar voorbij gelopen! Met mijn hand op zijn schouder stelde ik hem gerust: we zijn met vele priesters, anderen zorgen voor hen,

iedereen kan te Communie gaan. Heel zijn gezicht klaarde op en met een gelukzalige glimlach, de handen vroom gevouwen, en met verlangend uitgestoken tong ontving hij heel devoot de H. Communie. Voor mij als priester een ontroerend mooi moment.

De zondag erna moest ik een korte preek houden over Lucas 14, 7-14: "Zoek niet naar de voornaamste plaatsen. Als je een

gastmaal geeft nodig dan liever armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit." Ik hoefde er niet lang over na te denken, niets voor op te schrijven, alleen maar dit verhaal te vertellen over die bijzondere man, een écht kind van Maria, Maagd der Armen. Hij kende het verhaal van binnen en van buiten.

Vicaris Pauw



Dankbaar jegens God deel ik u met vreugde mede dat de Aartsbisschop van Utrecht
Monseigneur dr. W.J. Eijk
door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Karel Donders

Van harte nodig ik u uit bij deze wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn.
De plechtigheid vindt plaats op zaterdag 6 november 2010 om 10.30 uur
in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de pastorie aan de Nieuwegracht 61, Utrecht.

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.

Drs. P. Kuipers
rector Ariënsinstituut

Priesters die willen concelebreren worden verzocht zich vóór de viering
met albe en witte stola bij de pastorie te melden.

Correspondentieadres:
Karel Donders
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo